

Juniorernes årsberetning

Der var et stort ønske fra spejderne om at få en masse mærker, så 2017 blev et mærkeår.

Vi startede året med at tage håndværksmærket. Spejderne valgte om de ville lave en kniv eller en gaffel. Der var mange discipliner i dette mærke, at save, at bore, at slibe – og ikke mindst være tålmodig. Men færdige blev de og med meget fine resultater.

Juleturen 2017 havde det overordnede tema ”Risengrød” som blev indtaget til alle måltiderne. På turen fik juniorspejderne en udfordring, de skulle tage 5 km baglænsmærket i en skov. Det var ikke helt let, og supersejt at de gennemførte

I 2017 valgte vi at dedikere et møde til at sælge Lillebrorlodder. Det gik rigtig fint, og gav mange af spejderne blod på tanden til at sælge i deres fritid. For første gang i flere år, kunne vi efterfølgende uddele Supersælgermærker til 2 juniorspejdere, et mærke man gør sig fortjent til når man har solgt 3 ark. Vi havde også den årlige overnatning i spejderlokalerne, og var i Albertslund Centeret næste dag og gøre reklame for gruppen og sælge en masse lodder sammen med minigrenen.

Da foråret kom, blev det tid til pionering. Det er en tilbagevendende aktivitet, hvor besnøringer og grundlæggende raftearbejde trænes. Desværre er vores rafter i ret dårlig stand, så de store bygningsværker blev det ikke til. Men trænet fik vi.

I maj havde vi familietur sammen med de andre grene. Dette års tema var 70’erne, vi havde en fest med bh’er i vinduerne, leg på plænen og på asfalten, rød spegepølse og en masse andre ting som kendetegnede disse år. Det hele blev krydret med en falsk brandalarm. Pludselig var der brandmænd på gården, og det er lidt svært at blive hørt af autoriteterne, når man er fint udklædt med fredstegn og batik.

Vi gentog succesen fra efteråret 2016 med en sheltertur. Denne gang gik turen til Kroppedal og temaet var ”Videnskab”. Vi var på museum og lavede forsøg i lejren.

I sommerferien var vi på den store Spejdernes Lejr 2017. Der var mange af spejderne som ikke havde været på en længere spejdertur, men de klarede det alle rigtig godt. Vi havde inden turen, booket de aktiviteter, som vi ville deltage i, og det blev en meget dejlig tur. Vi lå i samme lejr som Skovgruppen, og vi byggede en fælles portal, som blev udsmykket som Vridsløselille statsfængsel. Egentlig lå vi i lejren ”Slottet”,

men et sådant kan vi jo ikke prale med her i Albertlund. Portalen fik meget ros, både for sikkerhed og udseende, og det kan vi jo kun være stolte over.

Efter sommerferie var "Kort og kompas" det første tema. Verdenshjørnerne blev trænet i leg, tegning og på kompasset. Efter nogle møder har de fleste juniorspejdere fået meget godt fat i retningerne.

Det næste, vi gik i gang med, var bål. Udover at lære hvordan man laver et bål, fik spejderne taget kniv, sav og øksemærker. Sidste møde brugte vi på at riste skumfiduser, vel og mærke forskellige typer, så nu ved de fleste juniorer hvad deres yndlingsskumfidus er, da de blev bedømt indenfor kategorierne udseende, smag og størrelse.

I sidste weekend i september var vi på juniortræf i Egemosen. Det var en supertur, hvor vi var sammen med andre juniorspejdere fra hele divisionen.

I oktober havde vi det årlige halloween møde, hvor spejderne er på et løb, denne gang fra kælder til kvist og ude i haven. Det er en uhyggelig tradition, som vi ledere glæder os til hver gang.

Den mørke tid i november gik med at lave koder, morse, refleksløb og ikke mindst indvi vores nye UVlygter, som er ret seje.

Vi sluttede som vanligt at med det store ædegilde, hvor vi spiller spil og spiser slik og chips til den store guldmedalje.

Vi har i gennem året skulle igennem nogle hard core spejderdiscipliner, som vi har forsøgt at krydre med noget overraskende, så det bliver sjovt at gå til spejder, det synes vi i hvert fald det skal være. Det er desuden dejligt, at vi har en meget stabil børnegruppen, børnene kender hinanden rigtig godt og har det meget hyggeligt.

Katrine og Ellen