

Beretning 2024

Endnu et år fyldt med spejderoplevelser er gået. Grenene har hver især skabt stunder med nærvær, nye opdagelser og sammenhold. Både hver onsdag på Spejdergården og på ture ud i nærmiljøet og på længere udflugter.

For den samlede spejdergruppe har der i 2024 været flere fælles aktiviteter. Blandt andet en lørdag i Albertslund Centrum, hvor alle forbigående blev tilbudt en smagsprøve på spejderlivet. Det var en tidlig forårsdag, så det var dejligt med muligheden for at varme sig ved bålet og poppe popcorn. Man kunne også få varmen indefra, når der kunne prøves kræfter med forskellige discipliner inden for kæp-hestevæddeløb. Endelig kunne samvittigheden også luses ved køb af lillebrorlodder.

I begyndelsen af skolesommerferien, drog en samlet gruppe Albertslundspejdere på sommerlejr. Valget var faldet på centerlejren Gurreddam. Dagene bød på nye oplevelser med blandt andet klatring og i smedjen. Spejderne havde både tordenvej, regn og høj sol. Lejren var en stor succes, og det var sjovt at møde spejdere fra andre grupper og mærke det store fællesskab, vi alle er en del af.

Årets familieweekend fandt sted på Spejdergården og blev gennemført som en "omvendtdag". Flere var lidt skeptiske omkring at møde ind til natmad en lørdag morgen, men både suppen og suppehornene gled let ned hos alle trods det tidlige tidspunkt. Så fortsatte dagen i omvendt rækkefølge med aftenbål, eftermiddagsløb, frokost, formiddagshygge og morgensang. En gennemført dag til stor glæde for alle deltagere.

Spejderne mødes onsdag efter onsdag i al slags vejr, mens årstiderne skifter, temperaturerne stiger og falder, lyset forsvinder og vender tilbage igen. Naturen følges på tættest hold, sanses, udforskes, leges i, bygges med og passes på. Tyngdekraft, flydeevne, vægtstangsprincipper og brændværdi foldes ud i praksis. Spejderne bliver sikre i at betro dolke, økser og stearinbomber, mens de alle bidrager til fællesskabet med det de kan og er. De bliver alle værdsat og budt velkommen, deres ideer bliver til virkelighed, og de oplever at blive set, hørt og mødt med tillid og tålmodighed.

De oplevelser, spejderfællesskabet giver, er kun mulige takket være engagerede spejderledere og andre ildsjæle i og omkring vores gruppe. Når man som forældre sender sine børn af sted, er det trygt at vide, at de er i gode og kompetente hænder. Stor tak til alle jer, der finder på aktiviteter, planlægger arrangementer, leger med og skaber minder for livet for hele gruppen. I er årsagen til, at hver eneste onsdag bliver noget helt særligt.

Hilsen Benedicte, forperson for Albertslundspejderne