

Miniernes årsberetning 2014.

Så skal vi se tilbage på dette spejderår sammen med minierne. Det har som sædvanligt været virkelig sjovt, lærerigt og dejligt at være sammen med vores minier.

I foråret har vi lavet bålpunder sammen med spejdermormor. Det var superhyggeligt og vi nød spejdermormors tålmodighed.

Senere tog vi ud i verden. Vi har besøgt Tanzania, Brasilien og Indonesien. I hvert land har vi leget en af de lokale lege, og vi har også lært lidt om landene.



Midt på foråret havde vi et forløb om at være en god kammerat, hvor vi blandt andet samarbejdede om at lave en flot hule ude i skoven. Det indkasserede også lige et mærke, som man stolt kan vise frem.

Senere har vi haft et Peter Pedal forløb. Vi har beundret Peter Pedal, fordi han er så nysgerrig. Vi har lavet avisbåde ligesom Peter

Pedal, vi har lavet regnormeterrarier og vi har spist abemad.

I sommer tog vi sammen med juniorerne til Næsby centeret på sommerlejr. Her hjalp vi Storm P. med flere opfindelser, og ellers slappede vi bare af og legede. Næsby centeret bliver drevet af KFUM'erne, og vi var derfor med til andagt, så det var også en oplevelse. Sidste nat sov vi i shelter og stod meget tidligt op.

Efter sommerferien har vi haft cirkustema. Vi hjulpet cirkus-direktør Hans med at sætte en forestilling på programmet. Vi gav en ekstra forestilling til Høst-markedet.

Vi har forsøgt at lave træperler over bål, og det var mest hyggeligt. Men vi skal øve os lidt mere, hvis der også skal komme perler ud af det.



Før jul var spejdermormor på banen igen og hjalp os med at lave bestik-poser.

I januar måned var vi ude for en forbrydelse, hvor de farlige, grønne rum-monstre Kumferne havde stjålet de originale spejderlove. Heldigvis har de sorte agenter slået til igen og gået efter grønne slim-spor for til sidst at opklare forbrydelsen. Vi fandt alle lovene, sendte Kumferne hjem til Pluto og fik også tid til at tale om spejderværdierne.

Vi glæder os til det kommende år. I foråret skal vi blandt andet skal lave et forløb over tænkedag, vi vil arbejde med knob. Vi er også blevet inviteret på løb af juniorerne.

Spejder hilsner
Thomas og Hanne

