

Årsberetning for familiespejder 2023

Spejder handler jo meget om at være i naturen. Vi vil meget gerne være med til at spejderne får gode, overraskende, lidt vilde oplevelser. Vi vil her fortælle lidt om nogle af de aktiviteter, vi har haft gennem året.

Vi startede året med et mørke/lys tema, hvor vi blandt andet undersøgte forskellen på størrelsen af solen, månen og jorden. Vi var også på Hersted Høje, hvor vi i mørket kunne se alle lysene fra Albertslund. Vi synes, det er vigtigt, at spejderne får tryghed i mørket, selv om lydene kan virke stærkere, og at man sagtens kan bevæge sig gennem en skov uden en lommelygte.

Vi havde plantetema, hvor vi ved første møde genplantede toppe af gulerødder, rødder af porrer og forårsløg, ved andet mødet plantede stiklinger og fik tomatsuppe. Og på sidste plantemøde såede de frø, vi havde fjernet fra tomaterne ugen før, samt ærter og hestebønner.

Vi tog til Ishøj Strand en våd og halvkold marts aften, belæsset med skovle og spande, og så opdagede vi, at det også kan noget at bygge strandslotte, selv om solen ikke skinner og det er varmt i vejret.



Efter påske spiste vi af naturen, over 3 møder fik vi ramsløgrisotto, skvalderkålsfrikadeller og mælkebøttechips.

Når man først går i gang med at undersøge, hvad der er af spiselige planter lige foran en, er der uanede muligheder.

Familiespejderne holder deres eget sæbekasseløb, og det kræver lidt mod at overtage styringen af bilen, ligesom det også kræver energi til at skubbe den. Men alle fik prøvet og vi havde en virkelig hyggelig aften

Efter sommerferien tog vi igen på tur til Ishøj Strand nu med fiskenet, vandkikkerter og lupper. Der blev fanget små bitte fladfisk, muslinger, og på stranden fandt vi en meget mærkelig larve. Det var en helt anden oplevelse end om foråret, nu skinnede solen og det var dejlig varmt. Der var ikke mange børn, som kom hjem med tørt tøj, til gengæld var humøret højt.

Senere på sæsonen havde vi vikingetema. Så vi lavede skjolde, tog på plyndringstogt til England. Noget man ikke



skal annoncere på Facebook - Hanne blev efterfølgende nødt til at lave en ny profil. Alle børnene fik også lavet deres helt egen runesten.

Vi lavede bålmad og efterårssæsonen blev som altid afsluttet med gammeldags æbleskiver lavet over bål.